

Module voor lerarencolleges in vrijescholen / Steinerscholen

Ter verdieping van de Vrijeschoolpedagogie.

Een boek dat bedoeld is ter verdieping van het werk van mensen die als opvoeder en leraar werkzaam zijn in een vrije school. Dit boek is in april 2006 in een eerste druk in het Nederlands verschenen en staat sindsdien in een bijzondere belangstelling. Hoe begin je aan dit boek? Hier volgt een beproefde methode.

Vooraf:

Alles wat Rudolf Steiner heeft geschreven en gezegd is inmiddels openbaar.

Aan meditatieve teksten en technieken, dus ook aan beroepsmeditaties, kleeft niets geheimzinnigs. Het neemt niet weg, dat je met de inhoud van dit boek met respect en tact zou moeten omgaan.

Zowel tegenover de inhoud als tegenover de auteur.

Eerste stap:

Christof Wiechert legt uit: je ontmoet twee werelden. De wereld van innerlijke werkelijkheid en de feitelijke, zintuiglijke wereld.

Tweede stap:

Rudolf Steiner legt uit hoe de liefde zich transformeert in de eerste drie levensperioden van zeven jaar.

Derde stap:

Heinz Zimmermann licht nog eens de individuele vrijheid toe die iemand heeft, die de antroposofische weg tot inzicht zoekt.

Vierde stap:

Een fragment uit een voordracht van Rudolf Steiner, waarin hij uitlegt wat het betekent om trouw te blijven in het mediteren.

Vijfde stap:

Dit is de zogenaamde "ongedrukte passage".

Zesde stap:

Herbert Hahn licht de lerarenmeditaties toe.

Zevende stap:

De deelnemers aan de studiedag krijgen zicht op de voortgang.

Jan Alfrink.