

Presenteert:

Verhalen Festival

(Herfstvakantie)

3 vertellers

2 locaties

-Entree: € 6,50 (p.vst)

-Passe-partout: €17,50

(3 voorstellingen naar keuze)

Reserveren via
info@atriumzutphen.nl

of

06-14453708

www.atriumzutphen.nl

Zondag 18 en 25 oktober
14.00 uur

Ailun Elzenqa

'De naam van de jongen'



Een indianenjongen wil een naam verdienen. Hij wil niet langer Jongen heten. Daarvoor moet hij iets doen waar hij trots op is. Iets dappers. Iets waarin hij gezien mag worden. En daarom gaat hij op Bizonjacht. Met zijn vader.

Een verhaal dat kinderen laat zien dat je jezelf mag zijn.

Leeftijd: 6 tot 10 jaar

Locatie: 't Atrium Under
Kolenstraat 27b

Woensdag 21 oktober
14.00 uur:

Ron Vernout

'Een feest voor Dorus'

Nog een paar nachtjes slapen en dan is Dorus jarig. Maar Dorus kan bijna niet wachten; ze wil nu al een feest. 'Dat kan niet', zegt mama en geeft haar een schachtje om lekker te gaan knippen.

Zondag 25 oktober
11.00 uur

'Het kistje van Urashima'

Visser Urashima redt het leven van een Zeeprinses. Als dank geeft ze hem een bijzonder kistje. Hierin kan hij verschillende gefluisterde wensen verzamelen. Pas als het kistje vol is, worden de wensen vervuld.'

Leeftijd: 3 tot 7 jaar

Locatie: 't Atrium,
Martinetsingel 19

Zondag 18 en 25 oktober
16.30 uur

Jan Alfrink

*'Een heel uur Hersch'
en andere Joodse verhalen*



Hersch woonde in Ostropol (Oekraïne). Hij wordt omschreven als een nar, een komiek, een cabaretier, ofwel de Joodse Tijd Uilenspiegel.

Er zijn veel verhalen over hem bewaard gebleven. Ze worden verteld in Rusland, in Polen en.... in Zutphen.

Met muzikale begeleiding van
Gemma Alfrink

Leeftijd: vanaf 12 jaar

Locatie: 't Atrium Under
Kolenstraat 27b